



Nieuwsbrief

Belangrijke data:

19-11-2018
Rommelpiet

5 december
Sinterklaasviering op school

20 december
Kerstdiner vanaf 17.30 uur.

22 december 2018
t/m 6 januari 2019
Kerstvakantie



Nieuws van de Dreef



Sinterklaas is inmiddels weer in het land.

Alle leerlingen bereiden zich voor op zijn komst op 5 december. In de onderbouw hebben de kinderen plaatjes van de Sint ontvangen. Zo kunnen ze de pieten helpen met leren lezen.

Juf Ineke is nog steeds ziek. Juf Mariette blijft, zolang dit nodig is, bij ons op school. Het herstel verloopt maar heel langzaam. We wensen juf Ineke beterschap.

Dit is de derde week dat we schoolfruit hebben. We hebben al bijzondere dingen gehad en ook deze week krijgen we weer iets bijzonders. We stimuleren de kinderen het onbekende fruit of de onbekende groente te proeven.

Voor deze week hebben we wortels, kaki en een appel.

We hebben twee moeders bereid gevonden te komen helpen wanneer er veel gesneden moet worden. Vorige week hebben ze de ananas gesneden.

We zijn benieuwd wat we de volgende weken gaan krijgen.



1 zak waspeentjes
per 6 leerlingen



1 kaki per 3
leerlingen



1 appel per
leerling

Sinterklaas op de Dreef

Op woensdag 5 december komt Sinterklaas op de Dreef op bezoek. We ontvangen de Sint tussen 8.30 en 8.45 uur op het schoolplein. Daarbij zijn de ouders ook welkom. Na de ontvangst op het plein bezoekt de Sint de klassen.

Op deze dag krijgen de kinderen drinken en wat lekkers. Ze hoeven zelf niets mee te nemen.

De leerlingen zijn op de gebruikelijke tijd vrij.



Nieuws uit groep 1 en 2

In de groep zijn we druk bezig met het thema Sinterklaas.

Een leuke en spannende tijd!

We volgen het Sinterklaasjournaal iedere dag.

In de klas is een sinterklaashoek met allerlei verkleedspullen.

Daar wordt met erg veel plezier en fantasie gespeeld.

Nu hebben we ook een bakhoek waar pepernoten en speculaas kan worden gemaakt. We knutselen een sinterklaas en zwarte piet. Kinderen mogen tekenen kleuren en verven.

Woorden stempelen en een werkboekje voor alle kinderen om in te werken. In de leeshoek zijn sinterklaasboeken.

We gaan ook nog pepernoten bakken samen met Juf Gritte.

Het is een leuke sfeer en we leren veel versjes en liedjes.

Er is nu een brievenbus voor post aan de Sint in de klas geplaatst.

We zijn benieuwd!

Kom gerust eens kijken waar we allemaal mee bezig zijn.

Groeten uit groep 1 en 2.



Voorschool de Dreef

Wij heten Lianne Heijnen van harte welkom en wensen haar veel speelplezier toe op de Voorschool. Chalisha is 19 november 4 jaar geworden en gaat naar groep 1.

Ons klasje komt zo langzamerhand in de Sinterklaasfeer, de peuters hebben een huis geplakt met gekleurd papier achter de ramen en deur en pietjes erop geplakt.

Ze hebben een oude schoen/laars, die ze mee moesten nemen van huis, in prachtige kleuren geverfd.

Nu nog even een paar daagjes drogen, want sommige peuters zijn heel erg enthousiast met het verven.

Er wordt dan al gauw een kloddertje verf meer gebruikt.

De volgende keer gaan we een mijter maken voor het Sinterklaasfeest en van een grote kartonnen doos maken we samen een stoomboot.



Op vrijdag gaan we naar juf Mariëtte en deze keer gingen we er Sinterklaasliedjes zingen.

Ik kan merken dat sommige peuters het steeds minder eng vinden om naar groep 1 te gaan. De allereerste keer moest ik zowat alle handjes nog vasthouden en hadden ze geen idee wat hun te wachten stond.

Nu wandelen ze twee aan twee al naar de klas en doen hartstikke leuk mee.

We hebben dinsdag 4 december een Sinterklaasvoorstelling in Dorpshuis de Stobbe. (Brede School activiteit)

Het gaat over "Het eigenwijze pietje" door Jinky's Mikmak.

Juf Gea



Groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum

Rijksmuseum-verslag van Guusje & Loyce

Op dinsdag 6 november gingen we met de hele klas (groep 7&8) en De Bente in de bus naar het Rijksmuseum. We moesten al heel vroeg verzamelen in de klas. Al om 07:20! Iedereen was nog heel moe maar het was het wel waard!

Daarna kwamen we aan in Amsterdam maar moesten we eerst nog in een speciale busseparkeerplaats parkeren. Toen we bij het plein kwamen moest eerst iedereen nog naar de wc, maar dat kostte geld dus dat kon gelukkig niet want anders moesten we nog uren wachten. Daarna moesten we nog voor dat bord van I AMSTERDAM langs met boze Chinezen/Japanners omdat we voor hun foto langs gingen.



Toen we in Amsterdam waren aangekomen liepen we naar het Rijksmuseum. Toen we binnenkwamen werden onze tassen en jassen in een soort kast op wielen gelegd. Daarna werden we in groepjes opgedeeld: groep 7 ging met Meester Jan-Willem en Juf Ivana mee en groep 8 met Juf Evelien. Er liep ook een mevrouw met ons mee die heel toevallig ook Evelyn heette die bij sommige schilderijen een verhaaltje vertelde en ons de weg wees.

Als eerste kwamen we langs een schilderij waarvan de afmetingen ruim 5 bij 8 meter zijn! Even later kwamen ook langs een cirkel waar je je eigen sterrenbeeld kon opzoeken. We kwamen ook langs veel geschilderde zelfportretten en natuurlijk ook langs... de enige, echte... NACHTWACHT van Rembrandt van Rijn. Wij mochten met ons groepje voor het grote schilderij zitten en de bezoekers moesten achter het hek staan maar ze hadden allemaal een camera bij hun dus we zijn vast heel vaak op de foto gekomen! Juf Evelyn (de begeleidster) vertelde ook dat De Nachtwacht ergens in Juli 2019 wordt gerestaureerd.

Even later kwamen we in de Wapenkamer. Er lagen superveel soorten wapens en pistolen en ook één van ongeveer 2 meter! Dat was supercoool!!! Er waren namaak schepen en geweren tot wel 2 meter(!) lang. En het allerleukste was het namaak schip waar kleine beelden op geprojecteerd werden.

Dat was het laatste waar we waren geweest. Toen kwamen we weer in de hal en pakte we allemaal onze jassen en tassen. Toen iedereen hun spullen had gingen we terug in de bus richting Emmercompasuum.



Buiten spelen? Hou het weerbericht in de gaten!

We gaan zoveel mogelijk met de leerlingen naar buiten. Ook wanneer het koud is of het regent een beetje, gaan we naar buiten. We vragen u dan ook rekening te houden met het weer zodat kinderen de juiste kleding en schoenen aan hebben om buiten te kunnen spelen. De leerlingen hebben het heel erg nodig om even lekker buiten te spelen. Vooral op de dagen dat ze tussen de middag op school blijven, hebben ze hieraan behoefte. Bovendien is buiten spelen heel gezond. Ook hebben we van Sport Drenthe nog een heel leuk boekje gekregen met allerlei spellen die je op het schoolplein kunt spelen en die we de kinderen in de komende tijd gaan leren. Uiteraard mogen ze zelf weten wat ze buiten doen maar soms zijn nieuwe ideeën welkom.
Dus... kom je mee buiten spelen?



DI	WO	DO	VR	
				weeronline
13	14	16	14	Max. Temperatuur
7	1	3	6	Min. Temperatuur
4	3	3	4	Wind

Nieuw schoolplein

Zoals het nu lijkt koerst de gemeente af op de realisatie van het plein voor de school in januari / februari. De ouderwerkgroep schoolplein wil het plein achter de school graag in het voorjaar bespeelbaar hebben. Ze hebben al buizen geplaatst en er is een tokkelbaan gekocht. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kinderopvang Dribbel

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Na de Herfstvakantie zijn wij gestart met Pukthema: 'Regen'. De kinderen hebben o.a. een liedje geleerd en we hebben een heel groot blad van een boom geverfd met herfstkleuren en oogjes erop geplakt. Voor Sintmaarten hebben de kinderen dit jaar een slak-lampion geknutseld en hebben we een lampionoptochtje gelopen. De kinderen hebben er zichtbaar van genoten!

We hebben genoten van twee bredeschoolvoorstellingen: 'Dans je eigen prentenboek' en 'Muziek op schoot'. Daarnaast hebben we aandacht geschonken aan het 'Nationaal schoolontbijt'. Ook op het kinderdagverblijf deden we mee en kwamen de kinderen en leidsters in pyjama om bij Dribbel vervolgens gezamenlijk te ontbijten. Er heerste een gezellige, huiselijke, knusse sfeer!

We hebben de afgelopen tijd ook steeds meer activiteiten met natuurlijke materialen aangeboden aan de kinderen, wat we alsmaar meer gaan integreren. De kinderen reageren er erg positief op.



Voor Sinterklaas hebben de kinderen een eigen schoen geknutseld en hebben ze de schoen mogen zetten bij de 'open haard'. Ook hangen de geknutselde Pieten (met gezichtsfoto kind) in de groep.

Agenda

Donderdag 29 november: 's avonds 10-minutengesprekjes

Dinsdag 4 december: "Sinterklaasvoorstelling" 10:30-11:30 uur brede school in de Stobbe.

Alle 2,5-4 jarige kinderen zijn welkom!

Donderdag 20 december: Kerstbrunch 10:00-12:00 uur met eigen KDV kinderen



BSO Okidoki/Lange Kavel 50

Nu het weer buiten iets minder is, zijn we weer aan het bakken geslagen in de BSO! De kinderen vinden het prettig om dit weer meer te doen. Afgelopen week zijn we begonnen met het bakken van pepernoten! De Wii spelcomputer is ineens weer erg in trek bij de kinderen.

We hebben Sarah mogen verwelkomen in de BSO!

